



YDG

YENİ DEMOKRAT GENÇLİK
CİWANÊN DEMOKRATÊN NÛ

YENİ DEMOKRAT GENÇLİK

ÜNİVERSİTE BÜLTENİ

YAŞASIN ÖZERK-DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE!

SAYI: 2 • KASIM 2021

**ÖZGÜRLÜĞÜ, GELECEĞİMİZİ, HAKLARIMIZI
VER-ME-YE-CEK-LER**

ALACAĞIZ!



2 **biz kimiz?
ne için
mücadele ediyoruz?**

4 **özerk-demokratik
üniversite istiyoruz,
alacağız!**

6 **susmuyoruz!
itaat etmiyoruz!**

7 **yök'e karşı
mücadeleye!**



BİZ KİMİZ?

NE İÇİN
MÜCADELE EDİYORUZ?

Yeni Demokrat Gençlik olarak içerisinde yaşadığımız toplumun, sınıflardan oluştuğu bilinciyle hareket ediyoruz. Toplumda var olan siyasal, demokratik, ekonomik, ulusal, kültürel, akademik vb. sorunların sınıflı toplum gerçeğinden bağımsız olmadığını görerek; demokratik bir kitle örgütü niteliğiyle özgürlük, eşitlik ve adil bir düzen için mücadele ediyoruz.

Yeni Demokrat Gençlik olarak; **anti-feodal, anti-emperyalist ve anti-faşist** bir niteliğe sahibiz. Feodalizm mevcut sömürü düzeninin belirleyici zeminidir ve tüm gericiliğin, bağınazlığın kaynaklarından biridir. Bu temelde, bu gerici ve bağınaz sistemin gerek ekonomik gerek kültürel anlamda oluşturduğu her türlü ilişkiyi birincil hedef olarak kabul ediyor ve buna karşı mücadele yürütüyoruz.

Çürüyen kapitalizm olan emperyalizm; talan, yağma ve sömürü üzerine kuruludur. Bu temelde emperyalist sistemi halkların düşmanı olarak görüyor ve buna karşı mücadelenin içinde yer alıyoruz. Emperyalizmin ekonomik-politik-askeri-kültürel saldırılarına ve tahakkümüne karşı mücadele yürütüyoruz.

Demokrasinin reddi anlamına gelen faşizm; ülkemizde kendini halk üzerinde diktatörlük, ırkçılık, şovenizm vb. biçimlerde gösterir. Bu anlamıyla faşist iktidarlara karşıyız ve faşizme karşı mücadeleyi benimsiyoruz.

Öğrenci gençliğin sorunlarının ve çıkarlarının, halkın sorunlarıyla ve çıkarlarıyla bir olduğu bilinciyle geniş halk kitlelerinin mücadelesinin bir parçası olarak hareket ediyoruz. Yaşadığımız tüm sorunların, eşitsizliğin ve çelişkilerin sistemden bağımsız olmadığını bilerek sorunlarımızın kaynağı olarak mevcut sistemi görüyoruz. Ve evet biz bu sistemi değiştirmek için mücadele ediyoruz!

Yeni Demokrat Gençlik olarak başta halk gençliği olmak üzere, tüm



halk kesimlerinin her türlü **demokratik, ekonomik, akademik** mücadelesini destekler, içinde yer alır ve örgütlenmeye çalışırız. Bu anlayışla, eşit-paraiz-bilimsel-anadilde eğitim gibi demokratik, ilerici reformları savunur, bunu mücadelemizin bir parçası olarak görürüz.

Üniversitelerde öğrencilere dayatılan ezberci, anti-bilimsel, baskıcı, şoven, erkek egemen eğitim-öğrenim anlayışına ve eğitim-öğrenim hakkının gasp edilmesine karşı çıkıyoruz. Üretim süreciyle iç içe ve uygulamaya dayanan, kafa ve kol emeğinin birbirinden koparılmayacağı, beden ve zihin eğitiminin birbirini destekleyeceği, bilimsel yöntemeye dayalı sosyalist eğitim anlayışını savunuyoruz. Bu temelde paylaşmaya, üretmeye ve sorgulamaya dayanan, yalnızca gençliğe değil tüm topluma, yalnız parası olana değil tüm topluma eşit ve ücretsiz ilkesine sahip, öğrencilerin de söz ve yetki sahibi olduğu **bilimsel-demokratik ve özerk temellere dayalı üniversiteleri şiar ediniyoruz.**

Boğaziçi Direnişi'nde de gördük ki üniversiteler tepeden inme yöntemlerle değil üniversite bileşenlerinin söz-karar-yetki hakkının olduğu özerk-demokratik bir biçimle ele alınmalıdır. Bizler de bu talebi sahipleniyor ve okullarımızdan yükselen **özerk-demokratik üniversite** mücadelesini sürdürüyoruz.

Boğaziçi Direnişi'nde de gördük ki üniversiteler tepeden inme yöntemlerle değil üniversite bileşenlerinin söz-karar-yetki hakkının olduğu özerk-demokratik bir biçimle ele alınmalıdır. Bizler de bu talebi sahipleniyor ve okullarımızdan yükselen **özerk-demokratik üniversite** mücadelesini sürdürüyoruz.

Kampüslerde ve bir bütün yaşamın tüm alanlarında cinsel sömürüye, kadınlara ve LGBTI+'lara yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi erkek egemen sistem ile mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz.

Emperyalist-kapitalist sistem ve uzantıları tarafından kâr hırsı ve haksız savaşlar yoluyla doğanın ve çevrenin (ekolojik sistemin) tahrip edilmesine karşı mücadeleyi kampüslerde ve okullarımızda da sürdürüyoruz.

Mevcut sistemin dayattığı popüler, yoz, burjuva-feodal kültür ve sanat anlayışı ile aramıza kalın çizgiler çekiyor, halkın ilerici birikim ve kültüründen beslenen, sistemi ve sistemin yarattığı sorunları kendisine nesne edinen bir kültür-sanat anlayışını benimsiyoruz.

Anti-bilimsel eğitim sistemine ve söz-yetki-karar hakkımızın gasp edilmesiyle atanan kayyumlara karşı özerk-demokratik üniversite mücadelesini **"başka bir dünya mümkün"** diyenlerle sürdürmek için **bize katıl, birlikte değiştirelim!**



ÖZERK-DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

Üniversiteler pandemi sürerken “tedbirler” ile açıldı. Tedbirlerden bahsederken de üniversite bileşenleri ve toplum sağlığı için alınması gerekenlerden bahsetmiyoruz. Üniversiteler üzerindeki baskı araçlarının ve ideolojik kuşatmanın devamlılığı için tedbirler geliştirilmektedir.

Özerk-demokratik üniversite mücadelesi için sürdürülen Boğaziçi eylemleri sürecinde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınması ve 11 öğrenci arkadaşımızın tutuklanması, BÜLGBTİ+ Kulübü'nün faaliyetlerinin engellenmesi ilk elden karşılaştığımız saldırılardan olmuştur. Güz yarıyılı başında Boğaziçi eylemleri sürerken gözaltına alınan arkadaşlarımızdan Berke ve Perit tutuklandı. Tutuklanmaların hemen sonrasındaki 10 Ekim Katliamı anmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde faşist saldırıda bir arkadaşımız yaralandı.

Üniversiteler, bireylerin ve toplulukların kendi fikirlerini tartışabileceği “özgür” alanlar olmalıdır. Fakat mevcut durumda siyasi, kültürel faaliyetler engellenmekte ve sistemin hukukunda cezalandırılmaktadır. Erkek egemen burjuva yargı, kayyum rektöre karşı eyleme geçen öğrencileri tutuklarken kayyum rektör Naci İnci için 6284 sayılı kanunu uy-

gulamış ve 12 öğrenciye karşı “tedbir” almıştır. Kadınların uygulanması için meydanlarda haykırdığı 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi, kadınların güvenliği için uygulanmadı ve birçok kadın katledildi. İşte onların yargısı budur! Gözaltılar, ev hapisleri, tutuklamalar hukuksuzluktur!

Öğrenciler bir yandan demokrasi ve özgürlük mücadelesi verirken bir yandan da **geçim mücadelesi** vermektedir. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber aile evinden dönenler, bir yurda ya da eve yerleşmekte zorluklar çekmektedir. KYK tersiz kapasite öğrenciler arasında yer bulabilen öğrenciler için KYK yurtları retleri arttırıldı da ev kiralalarının, bir ailenin sınırın çok üstüne beraber gâlgaza, suya, ve teknolojik



ürünlere; düzensiz ve sürekli zam gelmektedir. Kültürel etkinlikler için bütçe ayırmak imkânsız hale gelmiştir. Bir gencin keşfedebileceği, öğrenebileceği ve tartışabileceği sosyalleşme alanları giderek azalmaktadır. Bir öğrencinin bunları karşılayabilmesi için çalışmak zorunda olduğu gerçektir. Öğrencinin çalışması demek, güvencesiz ve düşük ücretli iş gücü demektir. Çalışan öğrenci, her an işten atılma ve ücretini alamama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Geleceksizlik, işsizlik kaygısı kısılcasına alınmış bir üniversite öğrencisi gerçeği vardır. “İş beğenmiyorlar.” gibi argümanlara sarılmak, mevcut iktidarın bu sorun karşısındaki yetersizliği ve acizliğini göstermektedir. Başka alanlarda iş aramaya yönlendirilerek, bir öğrencinin okuduğu bölümle ilgili araştırma, çalışma yapma hakkı elinden alınmaktadır. **Niteliksiz eğitim ve eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği** buna dair harekete geçilmediğinin kanıtıdır. Savaşa bütçe ayrılırken eğitime bütçe ayrılmıyor ve eğitim için bütçe oluşturmak da öğrencilerin omuzlarına yüklenmektedir.

Salgın ile birlikte eğitim hakkının gaspı “normalleştirilirken” eğitime ulaşımda da egemenlerin herhangi bir hazırlığının olmadığını söylemek mümkün. Milyonlarca öğrenci bir belirsizliğin içerisinde yeni eğitim-öğretim sürecini karşılıyor. Niteliksiz, piyasacı ve anti-bilimsel eğitiminin pandemi ile birlikte zaten çürüyen yapısı daha da derinleşiyor. Egemenler, geleceği gençler ve öğrenciler için daha da koyu bir biçime büründürüyor. Buna karşı yeni dönemde nitelikli eğitim hakkının kazanılması, özerk-demokratik üniversiteler için mücadele edelim, örgütlenelim geleceğimizi çalan egemenlere karşı **özgürlüğümüzü savunalım!**



bizi takip et!



SUSMA YACAĞIZ!

İTAAT
ETMEYECEĞİZ!

Pandemi süreci boyunca eşitsizliğin, gelecek kaygısının, baskının, şiddetin her halini yaşayan **üniversiteli kadınlar** bunların yanında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağına açıklandığı günden beri yüksek kira fiyatları ve yurt yetersizliğiyle de karşılaşılıyor. Barınma ihtiyacının yanında birçok temel ihtiyaçlardan doğan masraflarla da karşılaşılıyorlar. Bu masrafları karşılayabilecek durumda olmayan birçok kadın eğitime ara vermek zorunda kalıyor ya da bu masrafları karşılayabilmek ve eğitime devam edebilmek için okurken çalışmak zorunda kalıyor. Çalışmak zorunda bırakılan birçok kadın, emeğinin karşılığını almamakla birlikte çalıştığı yerlerde psikolojik-fiziksel şiddete, mobinge, cinsel tacize maruz kalıyor.

Genç kadınlar hayatlarının her döneminde olduğu gibi öğrenciyken de birçok sorunla karşılaşılıyorlar. Erkek egemen sistemin **kadınları ve LGBTİ+'ları** toplumdaki izole etmeye yönelik saldırılarını, "Kadın Üniversiteleri" projesiyle veya LGBTİ+ kulüplerinin kapatılmasıyla görmekteyiz. **İstanbul Sözleşmesi'nin** feshiyle de beraber devlet eliyle koruma altına alınan ve cesaretlendirilen kadın düşmanları, akademik alanlarda da azımsanmayacak oranda artış göstermektedir. Örneğin Celal Şengör'ün öğrencisini taciz etmesi ve bu tacizini gülerek canlı yayında anlatması veya Bedri Gencer'in derste Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlaması ve bunun gibi daha birçok örnek mevcuttur. Bunların yanı sıra 6284 sayılı kanunun ("koruma" kanunu) kadınların lehine değil kayyum rektör Naci İnci için kullanılması yargının ve sistemin erkek egemen niteliğini bir kez daha açığa çıkarmıştır.

Erkek egemenliğini ortadan kaldırmanın yegane yolu, onu üreten sisteme karşı örgütlü bir şekilde mücadele etmemizdir. **Haklarımızı, hayatımızı, akademiye erkek egemen zihniyete teslim etmeyeceğiz!**



YÖK'E KARŞI MÜCADELEYE!

6 Kasım 1981 yılında Askeri Faşist Cunta ile birlikte üniversitelerin tepesine eli sopalı bir “bekçi” dikildi; **YÖK**. Üniversitelerin ve öğrencilerin tepesine çöken ve akademik-demokratik hakların yıllar geçtikçe daha çok tırpanlanmasına araç olan bu baskıcı yapı, 40 yılı geride bıraktı. Yıllar süren politikalar ile üniversiteler git gide toplumdan yalıtılarak adeta bir karakol haline getirilmiştir. Üniversiteler bilimin çıkarlarına değil, egemenlere ve onların sömürü düzenin çıkarları doğrultusunda dizayn edilmiştir.

Özellikle pandemide eğitime ara verilmesinin ardından, üniversitelerin açılma kararıyla birlikte binlerce öğrenci okullarına döndü veya kayıt yaptırdı. Fakat yaşanan sorunların pandemiyle birlikte daha da arttığını görmekteyiz. Özellikle pandemide “online eğitim” ile birçok öğrenci derslere ya katılamadı ya da katılsa dahi nitelikten uzak alabildiğine anti-bilimsel bir eğitim ile karşı karşıya kaldı. YÖK bu süreçte öğrencilerin tepkisinin odağında yer aldı.

Açıklanan istatistiklerde **10 üniversite mezunundan 4'ünün işsiz** olduğu gerçekliği ile karşılaşmaktayız. Egemenlerin kendi çıkarlarına adına adeta üniversiteleri tezgaha çevirdiği bugünkü koşullarda YÖK bu politikaların başında yer almaktadır.

Bugün öğrenci gençliğin sorunları artmış ve can yakıcı bir hale gelmiştir. Sistemin yaşama hakkına dahi saldırdığı, farklı düşünenin baskılanıp yok edilmek istendiği ve geleceğe dair belirsizliğin arttığı bir dönemdeyiz. Fakat şunu bilmekteyiz ki herhangi bir sorun karşısında örgütlü bir karşılık verilmesi, bugün egemenlerin en korkulu rüyasıdır. Aylardır süren Boğaziçi Direnişi ve özerk-demokratik üniversite mücadelesi bunun en önemli kanıtıdır. Üniversiteyi abluka altına alan ve baskılamaya çalışan YÖK'e ve YÖK düzenine karşı yapmamız gereken **mücadele etmek, sesimizi yükseltmektir**. Bunun için bütün üniversite öğrencilerini YÖK'e karşı mücadele etmeye çağırıyoruz!

Biliyor muydun?

Pandemi krizi nedeniyle iki yıl boyunca kapalı olan üniversitelerde eğitim yeniden başladı. Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere birçok okulda **özerk-demokratik üniversite** istedikleri için okula polisin girdiğini **45** öğrencinin gözaltına alındığını ve **2'sinin** halen tutuklu olduğunu **biliyor muydun?**



KİTAP ÖNERİSİ

Kitap Adı:

Eğitim Üniversitesi YÖK ve Aydınlar

Yazar: **Sibel Özbudun, Temel Demirer**

Yayınevi: **Ütopya Yayınevi** Baskı Yılı: **2006**

“Eğitim, Üniversite, YÖK ve Aydın, Türkiye'nin bu 'değişme yen' (ama hızla 'başkalaşan'), kronikleş(tiril)miş sorunu çevresinde yürütülen tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmış yazılardan oluşuyor. YÖK-AKP çıkmazına sıkışmış üniversitelerde gerçek bir özerklik ve bilim özgürlüğü talebini dile getiren ve gerekçelendiren yazılar, yüksek öğrenim sorunlarına küresel ölçekte “deva” olarak su nulan ‘neo-liberal reçete’nin,

‘piyasa üniversitesi’ modelinin, hem ‘bilim’, hem üniversiteler hem de kamu açısından zehirli/çürütücü özelliklerini de sergiliyor.

Kitabın son bölümünde ise, ‘Aydın(lık)’ durumuna ilişkin düşüncelere yer verilmekte ve ‘aydınları işçileştiren, işçileri aydınlaştıran’ devrimci mekanizmalara çağrı çıkartılmakta.

Bu kitap her yıl 6 Kasım’larda yeni bir dünyaya, yeni bir üniversiteye, yeni bir yaşama özlemlerini haykıran genç insanların duruş ve gelecek tasarımlarını biçimlendirmede katkıda bulunursa, yazarları kendilerini mutlu addedecek...”



ydgenclik14.net

bize katıl!

